

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
CLEMENTIA GHYSELS,

Weduwe van Mijnheer

ACHIEL KAMIEL LEO TACK,

geboren te Syngem, den 11 Januari 1877, en
godvruchtig overleden te Eine, den 13 September 1931,
versterkt door de H. H. Sacramenten

*Zij was lid van de broederschappen van Jezus'
H. Hart, de H. Barbara en van de Vrouwengilde.*

Hard is de slag die ons treft, o God, onze harten
zijn van smart gebroken. Maar Gij, Gij zijt onze
Vader, Gij moogt naar uw heiligen wil over ons
beschikken. (H. AUG.)

De duurbare afgestorvene had van God een schoone
en edele ziel ontvangen: voorbeeldige echtgenote
en moeder, vol geloof en werkzaamheid, was zij de
kroon van haar man en de vreugde harer kinderen.
Kloekmoedig droeg zij haar zwaren last uit liefde
tot God die hem op haar schouders had gelegd.

God heeft haar beproefd door lijden, gelijk het goud
in den smeltoven gezuiverd wordt. (WIJSHEID 3.)

Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loopbaan
is ten einde: mij blijft alleen nog over de kroon der
gerechtigheid te gaan ontvangen. (1 TIM. 4-7)

Teergeliefde Kinderen, hebt dank voor de teedere
zorgen waarmede gij mij gedurig hebt omringd. Ik
heb U allen zoo lief gehad: uw geluk was het doel
van mijn leven. Zoo gaarne zou ik nog lange jaren
mij aan u hebben willen toewijden. De Heer echter
heeft er anders over beschikt: zijn Heilige Wil ge-
schiede. Blijft vereenigd onder elkander, volgt al-
tijd de voorbeelden na die ik u gegeven heb en de
God van vrede zal met u zijn. Vaartwel, samen met
Vader zullen wij thans van uit den Hemel over u
waken en weldra zien wij elkander daar weer.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, vergeet mij
niet in uwe gebeden

*Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust
en vrede.*

(7 j. & 7 quadr. afl.)

Eine, drukk. M. Van Maercke.