

Mijne ziel looft de Heer, want de Almachtige heeft  
mij grote genade geschonken. Magnificat,



Gedenk in Uw gebed, H. Mis en Communie  
de ziel van zaliger

## **Eerwaarde Zuster Philomena Maria**

in de wereld Joanna Paulina GHIJSELS

geboren te Oostmalle 3 Februari 1868.

Trad in het klooster der Eerwaarde

Zusters Annonciaden te Boechout 8 November 1886.

Ontving haar habijt 8 December 1886.

Sprak haar Heilige Geloften uit 12 Februari 1889.

En keerde naar het Eeuwig Vaderhuis weer te  
Boechout, op 17 Januari 1950, gesterkt door de laatste

HH. Sacramenten en de pauselijke zegen.

Door blijde belangstelling en gulle vriendelijkheid,  
won zij het vertrouwen van al wie met haar sprak.  
Hare eenvoud was een sterkte. Zachtmoedig en oot-  
moedig was ze van harte. Hare grote vreugde be-  
stond in anderen vreugde te verschaffen en te ver-  
zorgen uit liefde tot hare Goddelijke bruidegom.  
zieken en oudjes waren haar zo dierbaar. meer dan  
zestig jaar was ze in ons midden een stichtend voor-  
beeld. 't was zo 'n echte goede kloosterlinge.

Met God medewerken aan de zaligmaking der zielen  
is het Goddelijkste van al de werken. (H. Dion)

Schoon was haar leven en schoon haar sterven.

Mijn goede familieleden en duurzame medezusters  
met de overkant van 't graf blijft de band van ons  
gebed, tot een voor altijd blij weerzien in den  
Hemel.

Barmhartige Heer, geef haar de eeuwige rust.

Druk. & begr. H. Beenen, koster Boechout Tel. 127.14