

Bernhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Bid voor de ziel van

Eduard Franciscus-Xaverius

GILLEMAN

weduwnaar van

Clementia Heuvick

geboren te Etichove den 12 Maart 1831 en
overleden te Nukerke den 2 September 1912.



Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Indien de huisvader wist op welke uur de dief moet komen, zou hij zeker waken omdat hij niet zou binnenbreken in zijn huis. Houdt u dus ook allen gereed, want de Zoon des menschen zal komen op de uur wanneer gij er minst aan denkt. H. Matth.

De dood is beter dan de geboorte, want de geboorte boeit de vrijheid der ziel aan het lichaam, de dood breekt die boeien. H. Hier.

Van over langen tijd bereid, verwachtte ik U o Heer, laat niet toe dat mijne hoop verijdeld worde.

Mijne beminde kinderen, ik zeg u vaarwel! Bemint elkander, dient God in alle rechtzinnigheid, bidt voor mij, en de vrede des Heeren zal met u zijn.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde 300 d.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.