

Wezen wij steeds bereid te sterven! De dood komt als een dief in den nacht. Gelukkig die waakt en zich zuiver bewaart.

Openb. XVI 15



Bid voor de ziel van Meijuffer

**SYLVIE GILLEWIJENS**

geboren te Delftinge, de 6 December 1867 en smartelijk overleden te Destelbergen, de 20 Januari 1953.

Lid der Godsdienstige Genootschappen.

Ontferm U mijner, God, naar uw goeder-tierenheid. En naar de menigte van uw barmhartigheden, delg mijne misdaad uit.

Wast mij meer nog van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijne zonden. (Ps. 50

Jezus zeide tot Martha : "Ik ben de verrijzenis en het leven; die in mij geloofd, al is hij gestorven, zal leven, en al wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid.

(Ivann. XI 25-26)

Vreest niet want het heeft uwen Vader behaagd u het Rijk te geven. Verkoopt uw goederen en geeft almoezen. Maakt voor u beurzen die niet verslijten, een onuitputbare schat in de hemelen, waar geen dief bij komt of geen mot vreet. Waar immers uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

(Lucas XII 32-33)

Ontsla, Heer, de zielen aller afgestorvene gelovigen van elken band der zonden. En mogen zij, met de hulp uwer genade, het wraakgerecht ontkomen, en het geluk van het eeuwig licht genieten. (Begrafenismis)

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)