

Voor dezen die in Jezus-Christus sterven is de dood
het begin van een beter leven. S. EPHREM.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

Herminie Clementina Glorieux

Lid der Congregatie

van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

en van verscheidene Broederschappen

geboren te Sweveghem, den 27 Januari 1834

en godvruchtig overleden te Audenaerde den 3 Juli 1908

voorzien van de HH. Sacramenten.

Dit is mijn roem en dat getuigt mij mijn geweten,
dat ik in de eenvoudigheid mijns herten, met ware
rechtzinnigheid, niet volgens de wereldsche wijsheid
maar volgens Gods gratie, in deze wereld geleefd
heb. II. COR. 1, 12

De zielen der rechtvaardigen zijn in de handen van
God.... zij zijn in vrede SAP. III.

Hoe liefelijk zijn uwe tabernakelen, o Heer der
heirscharen ! mijne ziel is begeerig en versmacht van
verlangen naar de voorhoven des Heeren ; mijn hert
en mijn vleesch juichen den levenden God toe.

PSALM LXXXIII, 2. 3.

O, wat is het zoet te sterven, na eene standvastige
godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van Hem,
die ons eens moet oordeelen.

B MARG. MAR. (EPIST. 132).

Zalig zijn degenen die U kennen, o Maria ! want
die U kent is op den weg van het eeuwige leven.

S BONAV. (IN PS. 85).

Mijn Jezus, bermhertigheid ! (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht !

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Audenaerde, Marie Vande Mergel.