

Zalig zijn zij die zuiver van herte zijn, want zij zullen God zien.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFFROUW

IRMA-MARIA GLORIEUX

DOCHTER VAN

Mijnheer Théopliel en van Mevrouw Emelie
VAN CAUWENBERGE

Geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 27 November 1908, en er godvruchtig overleden
den 13 Juni 1926,

Verslerkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid van de Congregatie der Jonge Dochters,
van de Kruistochters, de Confrerie van den H. Antonius
en van den Wekelijkschen Kruisweg



De dierbare overledene met eene rechtzinnige en grondige godsvrucht begaafd, muntte uit door het oefenen der zachtste deugden. Zij was de engel van het beproefd huisgezin, zij was van iedereen bemind en daar was niemand die kwaad van haar sprak.

Eenvoudig en ongeveinsd, kende zij de valsche ijdelheid niet, haar zoet en glimlachend gelaat was als een wederglans van de zuiverheid harer ziel, zij is voorbijgegaan als eene bloem, die heden ontluikt en morgen verslenst.

Mijn God, ik heb eene langdurige ziekte onderstaan, maar uit liefde tot U heb ik ze met gelatenheid verdragen, mijne kwaal was ongeneesbaar, o Heer, omdat Gij het zoo geschikt hadt. Heel en gansch onderwerp ik mij aan uw H. wil.

Lieve Vader, die mij zoovele zorgen toedroegt, ik verlaat u, teergeliefde Moeder, u zal ik bij God aanbevelen opdat Hij u in uwe ziekte barmhertig zou wezen, ik vraag u gebeden. Zusters der Congregatie en van den Kruistocht, bidt voor mijne onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop, en Liefde. 7 j. en 7q. afl.

R. J. P.

NEDERBRAKEL, JOS. RADYS-GALLE.