

Beweenen wij onzen dierbaren overledene met tranen van liefde en dankbaarheid en vooral met tranen van geloof, met de vaste hoop hem eens terug te vinden in den Hemel. H. Augustinus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

**PETRUS GODITIABOIS**

weduwnaar van Mevrouw

**CLOTHILDE VAN TWEMBEKE**

geboren te Paricke, den 11 November 1857 en overleden te Nederbrakel, den 19 November 1926.

*Na de laatste H.H. Sacramenten ontvangen te hebben.*

Zijne godsvrucht was oprecht, zijn geloof levendig en onwankelbaar: in het gebed putte hij de kracht en den moed om den weg der deugd altijd te bewandelen.

De zoetste vertroosting die men in het graf meeneemt, is de troostende getuigenis van een zuiver geweten; van God te hebben gediend al de dagen van ons leven; het geloof der voorouders te hebben bewaard en aan den evenmensch niet te hebben gedaan wat men zelf niet zoekt te lijden.

Vaartwel, beminde Kinderen en Bloedverwanten, weest niet hopeloos in uw gewezen, gelijk zij, die niet gelooven in een zalig Hierna. Wilt mij daarom helpen door uwe gebeden, en blijft al de dagen van uw leven Gods wegen bewandelen. Vaartwel... en tot weerziens bij ons aller Vader.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blomm.aert.