

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLEMENCE GODYN

echtgenoot van Mijnheer

KAREL-LODEWYK VAN CAUWENBERGE

geboren te Opbrakel, den 18 September 1863 en
aldaar godvruchtig overleden den 23 October 1931.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van
den wekelijkschen Kruisweg.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en de eeuwige rust boven een aanhoudende kwijning. (Eccl. 30, 17.)

De Heer die dezen beproeft die Hij bemint, heeft haar geen kruisen noch kwellingen gespaard, doch zij was altijd geduldig en onderworpen aan zijnen heiligen wil. Diezelfde gevoelens van geduld en overgeving aan den wil des Heeren, hetzelfde vertrouwen op de goedheid van Jezus H. Hart, op den moederlijken bijstand van Maria, bezielde haar, vertroosten en versterkten haar in haar langdurige ziekte.

Durbare Echtgenoot, wees niet troosteloos in uwe droefheid : stel uw betrouwen op God en Hij zal u niet verlaten. Heb dank voor de goede zorgen die ik van u genoten heb.

En gij mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen blijft vast staan in de wet des Heeren ; eert en bemint uw Vader ; bemint elkander en toont mij uwe wederliefde door uw vurige gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7. j. & 7. q. a.)

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt