

O Hart van liefde op U stel ik mijn betrouwen, want ik vrees alles van mijne krankheid, maar verhoop alles van uwe goedheid. 300 d. a.

Bid voor de ziel † van zaliger

## RACHEL GODIJN.

Echtgenoot van **ARTHUR HAILLEZ,**

*Geboren te Everbeek, den 1 September 1913 en  
aldaar overleden den 4 Juni 1939.*

*Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.*

---

Zij heeft gebloeid als de veldbloem in den lentetijd; 's morgens ontloek zij frisch en lachend, vol glans en kleur, maar welhaast boog zij diep het hoofd op haren stengel en voor het avond was, lag zij verwelkt ten gronde.

Gelijk allen die nog zoo jong zijn, hoopte ik nog lang te leven, maar Gij hebt mij tot U geroepen, o Heer! dat uw H. Wil geschiede!

Hoe gelukkig en voorzichtig is degene die tracht te leven zooals hij wenscht gevonden te worden in het laatste uur.

Lieve Echtgenoot en Kind, God roept mij en ik moet u verlaten. Al wat ik u nog te vragen heb, is een goed gebed tot lafenis mijner ziel.

Beminde Moeder en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen.

Vaart allen wel en tot wederziens bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 q. afl.

---

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt