

J. M. J. F.



GODVRUCHTIG AANDENKEN
VAN EERWAARDE

ZUSTER CORNELIA

in de wereld

Juffrouw Melanie GOEMAERE,

Geboren te Machelen, . . . den 10 Augustus 1856,

In 't Klooster getreden van de Zusters van den

H. Franciscus van Assisië te Opbrakel, 5 Oct. 1881,

Gekleed den 19 Januari 1882,

Geprofest den 23 Januari 1883,

Godvruchtig in den Heer ontslapen op 17 Januari 1941,

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Van den eersten dag harer blijde intrede, voor 60 jaar tot aan den haastigen, doch voor haar niet onvoorziene overtocht naar het hemelsch Vaderland, ging onze geliefde Zuster Cornelia haar schoonen ingetogen weg in het stille Kloosterleven. Zij was immer voor hare medezusters een toonbeeld van godsvrucht, van eenvoud en werkzaamheid. — Meer dan 30 jaar wijdde zij hare beste krachten aan de verzorging der ouderlingen, en, niettegenstaande de lastige taak, leerde zij aan eenieder, door hare goedheid en zoeten glimlach, hoe gelukkig zij was Jezus te mogen dienen. — Welk een schat van verdiensten moet de dierbare overleefene hebben opgedaan gedurende haar lang en heilig Kloosterleven! Ook mag zij van haren goddelijken Bruidegom de belooning verwachten: « Welaan dan goede en trouwe dienaars treden in de vreugde uws Heeren binnen. »

Bemide Oversten, Medezusters en Familieleden, om al 't geen ge voor mij deed, zal ik bidden opdat God U beschermte in deze beroerde tijden. — Aan U, mijne geliefde medezusters uit 't Gasthuis, mijn innigen dank om de genegenheid die gij mij immer toondet. — Dierbare Zuster en Nicht, den Heere toegewijd weest mijner indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
7 jaren en 7 quadr. afl.

A. D'HAEYER, KOSTER OPBRAKEL.