

Laat de gedachte aan uwen vriend niet uit uw harte gaan, en vergeet hem niet in uwe gebeden en goede werken.
Eccl. 37. 6.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN

Mijnheer

BASILE GOEMINNE

echtgenoot van Mevrouw

AMELIE RUYSSCHAERT

Oud-Burgemeester van Bevere (Oud.)

*geboren te Bevere (Oud.) den 9 April 1859 en aldaar
godvruchtig overleden den 8 Februari 1906
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Wijs en gedienschtig, behaalde hij eer bij zijn volk, en zijn naam leeft er in eeuwigheid.

Eccl. 37. 29.

Hij was goed en zoetaardig, eerbaar van voorkomen, zedig van handel. — Van zijne kindsheid af vreesde hij God en onderhield stiptelijk zijne geboden. — Het brood der ledigheid heeft hij niet geëten, en al de dagen zijns levens dankte hij God.

2. Mach. 15. 12. — Spr. 31. 27. — Tob. 2. 14.

Mijne pijnen hebben langdurig geweest, en mijne hopelooze kwaal heeft niet willen genezen. Maar in het midden van mijn lijden, o Heer, uwe vertroosting hebben mijn hert verheugd.

Jer. 15. 18. — Ps. 93. 19.

Welbeminde echtgenoot, teergeliefde bloedverwanten, hebt dank over de gestadige zorgen en teedere liefde met dewelke gij mij omringd hebt. Leg uwe droefheid neder in den schoot van God; lang zal onze scheiding niet duren; wij zien elkan- der weder in den hemel.

H. Agnes. — H. Petr. 5. 7. — H. Aloys.

Bermhertige Jesus, schenk hem de eeuwige rust.
(7 jaren en 7. quadr. afl.)

R. I. P.

Druk. C. Wattyn-Rohaert, Bevere (Oud.)