

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in de uur onzer dood.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw
VALÉRIE GOEMINNE

weduwe van Mijnheer
François SPITAEELS

geboren te Zarlardinge den 20 April 1867 en er godvruchtig overleden den 27 Februari 1942.

Gesterkt door de laatste HH Sakramenten.

Zij was eene allerbeste moeder en waardig te leven in het geheugen der goeden. 2 B.d Mach 20

Zij was eenvoudig, oprecht en werkzaam, vreesde God en vluchtte het kwaad. Job I 1. Zij verzorgde haar huisgezin en heeft haar brood niet in ledigheid geëten. Spreuk XXXI

God bezocht haar door het lijden, en heeft vele beproevingen doen doorstaan en na haar beproefd te hebben gelijk het goud in den smeltkroes, heeft Hij ze Hem waardig bevonden. Wijsh. III

Dierbare Kinderen en geliefde Familie, de dood heeft ons hier gescheiden; gedenkt altijd wel dat in het stervensuur, wanneer onze oogen, onze ooren zich zullen sluiten voor al wat ons duurbaar, aangenaam en zoet was op de wereld; op dit ake-
lig oogenblik dat wij ons verlaten van alles en als verdoold zullen voelen in een eeuwigen donkeren nacht, dan zal Maria, onze goede Moeder, voor ons verschijnen om ons te helpen en te beschermen, want... inderdaad « De deur des Hemels staat open voor dezen die in hun leven hⁿn betrouwen hebben gesteld op Maria. » H. Alf. v. Lig.

Druk. G. Van de Maele, Geeraardsbergen