

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen. 100 d. afl.



**Ter zaliger Gedachtenis**

van

**JOANNA - MARIA GOES**

echtgenoot van

**Bruno - Gustaaf JOYE**

geboren te Oostende den 25 Juli 1862,  
aldaar overleden den 4 April 1915.

---

Die den Heer vreezen, zoeken wat hem behagelijk is, en die Hem liefhebben houden zich geheel en al aan zijne wet. — Die den Heer vreezen onderhouden zijne geboden, en oefenen geduld tot Hij hen uit het lijden verlost, Eccli.

Zij heeft met volle onderwerping aan Gods wil eene langdurige ziekte verdregen, overtuigd dat al de pijnen en 't lijden van dit tegenwoordig leven, niet te vergelijken zijn met de toekomstige glorie, die ons te verwachten staat.. Rom. 8, 18.

Al die haar kenden zullen haar met vriendschap indachtig zijn, en bidden voor hare ziel!

O gij die mij bemind heb op de aarde, weent niet over mijne dood:

Bemide ECHTGENOOT, en KINDEREN, ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet, ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. Het eenigste dat ik u vraag is van mij niet te verlaten vooraleer gij mij door uwe gebeden in het huis des Heeren binnengeleid heeft.. H. Ant.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.  
300 d. afl.

---

Oostende, DU CLOS-WEYSEN, kerkstraat, 17.