

Gelukkig, die, in Jezus hoede,
Geen sterven vreest en, blij te moede,
Bij strijd en dood, ten hemel staart,
Waar hij, na 't sterven, henenvaart !



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Oscar-Antonius GOETHALS

ECHTGENOOT VAN

Mevrouw Elisa Van Nieuwenhuysse

Gemeentesecretaris en Oud-Onderwijzer te Bevere

geboren te Bevere-Aud., den 2 Juni 1859,
en aldaar godvruchtig overleden, den 26 Maart 1924
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Heden is de mensch en morgen verschijnt hij
niet meer. H. Thom. a Kemp.

Hoe wijs is degene, die het uur van zijne dood
gedurig voor oogen heeft en zich bereid houdt voor
dien ontzaglijken stond.

God had hem begaafd met kennis en wijsheid en
hem in achting en eere gesteld bij de menschen.

Eccl. XV, 3, 5.

Die er velen tot gerechtigheid opgeleid hebben,
zullen als sterren blinken in de onverganklijke
eeuwigheid. Dan. XII, 3

Bij het naderen van de dood was de dierbare
overledene een voorbeeld van onderwerping aan
den aanbiddelijken wil van God. « Ik had gedacht,
sprak hij, na een leven van drukke bezigheid, nog
eenige jaren in genoeglijke rust over te brengen
met mijn huisgezin. God heeft er anders over be-
slist ; mij geschiede zooals het Hem beliest ! »

Dierbare echtgenote en welbeminde zoon, weent
niet over mij, omdat ik u verlaat ; maar bidt voor
mij en gedenkt dat wij elkander terug zullen zien
in de glorie der onsterfelijkheid.

Heer Jezus, wees hem genadig ! (300 dag. afl.)

Hij ruste in vrede !

Audenaerde — A. De Meester.