

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



Hij was een deugdzaame en goedhartige jongeling onderdanig en behulpzaam voor zijne ouders, minzaam voor zijne broeders, zusters en familie, door iedereen bemind.

Onder den wreedten oorlog werd hij door den vijand van familie en kennissen ontrukkt, als banneling verzonden. Door ziekte, onmenselijke behandelingen, en allerhande ontberingen, werd hij ter neêgedrukt.

Het tegenwoordig leven ontnemt men ons, maar Gij, o Heer ! zult ons in de verrijzenis voor 't eeuwige leven opwekken.

II MACH. VI-9

Lieve Ouders, Broeders, Zusters en Familie vaartwel ! Pijnlijk is het zoo vroegtijdig te moeten scheiden. Hebt dank voor de teedere zorgen waarmede gij mij ten allen tijde hebt omringd. — Gij allen, vrienden, die met mij verbannen zijt geweest, en die alleen weet wat wij ginder geleden hebben vaartwel ! Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Geef, o Heer, aan uwen dienaar de eeuwige rust en het eeuwige licht verschijne hem.

**Zoete Herten van Jesus en Maria,**  
weest mijn toevlucht. 300 dagen af

Drukk. R. Luvsterman-Lemaire Ninove