



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Wilhelmina Maria Goossens**

Weduwe van

**Simon Hendrikkx**

*Geboren te Zundert, 13 September 1865,  
en aldaar overleden, 13 October 1942.*

Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Waakt, want gij weet niet in welke ure uw  
Heer zal komen. MATTH. XXIV : 42.

Zoo gij mij 's morgens komt zoeken, zal ik er  
niet meer zijn. JOB VII : 21.

Maar die goed leeft, sterft niet slecht.

H. AUG.

Want nooit had ik omgang met diegenen, die  
de ijdelheid beminnen, noch met hen, die de  
ongerechtigheid bedrijven ; ik haatte het gezelschap  
der goddeloozen. PS. XXV : 4, 5.

Ook de aalmoes verlost van de zonde en van  
den dood en zal de ziel niet in de duisternissen  
laten gaan. TOB. IV : 11.

*Kinderen en Klein-Kinderen!* U verlatende,  
vraag ik geene tranen, maar gebeden en offeranden.  
H. AMBROSIOUS.

ZOET HART VAN JEZUS,  
maak dat ik U steeds meer en meer beminne.

ZOET HART VAN MARIA, wees mijn heil.

R. I. P.