

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS, AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL**

VAN

**JOSEPH GORLLER**

weduwenaar van

**Philomena Van der Stock**

Lid van het Genootschap van den H. Franoiscus Xaverius.

geboren te Brussel den

22 Juli 1843 en overleden te Nederbrakel

den 27 September 1908.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDE.

De Heer heeft hem beproefd gelijk het goud door het vuur gaat. Als de smerten der ziekte hem overvielen zocht hij eene schuilplaats onder het kruis. Tot het einde toe heeft hij zijne kwalen met verdueligheid verdragen.

God liet toe dat die kwaal hem overkwam opdat zijne verdueligheid even als die van den heiligen Job, aan anderen tot voorbeeld zou dienen. Want daar hij van zijne kindsheid af altijd God gevreesd en zijne geboden onderhouden had toonde hij geene droefheid tegen God, maar bleef onberoerlijk in de vreeze Gods, God dankende al de dagen van zijn leven. Tob. 11, 12, 13, 14.

Bemide Kinderen hebt dank voor uw liefdevolle zorgen. Ik ben te vroeg aan uwe liefde onttrokken! 't Is Gods wil!

Bedroefd u niet gelijk dezen die geene hoop hebben. Scheidt ons hier de bittere dood, wij blijven elkander beminnen, wij gelooven en hopen in het eeuwig leven.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.  
300 dagen afl.

**R. I. P.**

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle,