

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden zouden ontslagen worden. 2 Mach. 12, 46.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

FRANCIES GOSSE

weduwnaar van Mevrouw

LOUISE WUYTENS

geboren te Nederbrakel, den 22 Juli 1845 en er
overleden den 4 Februari 1926.

Gezaljd met de H. Olie der steruenden,

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op den
weg der gerechtigheid bereikt worden.

(Boek der Spreuken.)

De Heer had hem een goed nart gegeven en een
minzaam karakter. Hij heeft beproevingen onder-
staan, maar hij heeft ze zonder morren, uit liefde
tot God verdragen.

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij wordt
onze zoete troost in het uur der dood, want ze
maakt die kalm en gelukkig. H. Aug.

Mijne beminde Kinderen, met wie ik de droeve
en blijde dagen van dit tranendal heb gedeeld, hebt
dank voor de teedere zorgen waarmede gij mij,
bijzonder in mijn ouden dag, omringd hebt. Blijft
getrouw aan de kristelijke principen die gij in het
ouderlijk huis altijd vernomen hebt, en prent ze
diep in de herten uwer geliefde Kinderen opdat ze
steeds uwe eer en uwen troost uitmaken.

**Bidt voor mij en voor moeder. Vaartwel! tot in
den Hemel.**

Men bidde de 4 akten.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert