

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

P E T R U S G O S S E

ZOON VAN

Petrus-Josephus en van Mélanie Masselang

geboren te Nederbrakel, den 31 Mei 1847, en aldaar
overleden, den 4 Mei 1910.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.



Heden is de mensch; morgen is hij verdwenen, de
dag van morgen is onzeker, en wie weet of het voor
u morgen zal worden.

TH. A KEMP.

Zalig de mensch die met christelijken moed de
beproeving lijdt; hij zal de kroon des levens
ontvangen, welke God belooft aan dezen die hem
dienen.

JAC. I. 12.

Weest wel bereid, want op de uur dat gij er niet
aan denkt zal de Heer komen... Zult gij in het huis
van uwe eeuwigheid treden.

LUC, 12.

Vaartwel gij allen die ik hier op de aarde heb
bemind, vaartwel en vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(afl. van 7 jaren en 7 maal 40 dagen.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt,