

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

EMELIE GOSSEYE

weduwe van

JOZEF VAN DE VIJVER

geboren te Nederbrakel, de 12 Juni 1868, en er
godvruchtig overleden, de 24 Februari 1950.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden



De zoetste troost die men in het graf meëdraagt is :
de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft
in de eenvoud des harten en in de beoefening van de
kristelijke deugden.

Met ware kristelijke deugd bezielde ; zocht de duur-
bare overledene haar wijsheid in het volbrengen van
de Wil van God en was zij vol ijver voor het ge-
bed en voor alle oefeningen van godsvrucht. Zij
was daarbij ongeveinsd, edelmoedig, dienstwillig en
minzaam van hart ; zij vond haar geluk in anderen
te helpen en goed te doen,

Haar dood was dan ook de trouwe weergave
van haar leven : zacht en kalm gaf zij haar ziel te-
rüg in de handen van haar schepper. Bij zulken
dood mag men terecht zeggen : " kostbaar in de ogen
van God is de dood zijner vromen.

Duurbare Kinderen, hebt dank voor uw liefde-
volle zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Ik
verlaat dit tranendal om in het eeuwig Vaderland
het loon mijner werken te gaan ontvangen. Blijft
met vader en mij verenigd in het gebed, in afwach-
ting dat wij elkander wederzien hierboven.

Jesus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)

De vier akten.

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, We O. Surdiacourt