

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JAN-BAPTIST GOSSEYE

Echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE VAN NIEUWENHOVE

geboren te Nederbrakel, den 3 April 1849 en aldaar
overleden den 11 Augusti 1916.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Roem u niet over den dag van morgen, want Gij
weet niet wat die dag zal medebrengen. Prov. 27.

Kostelijk en schoon in de oogen des Heeren, is
de dood der rechtvaardigen.

God heeft het tegenwoordig leven met ellenden
vervuld, om ons de weerde van het toekomende te
leeren kennen.

Die met verdueligheid lijdt hier in dit tranendal
zal hierboven eeuwig in vrede en vreugde leven.

Lieve Echtgenoot, beminde Kinderen, ik verlaat
u, maar mijne liefde zal u nooit verlaten. Ik leef in
den Hemel, bij God dien ik uit gansch mijn harte
heb gediend. Aldaar waak ik op u allen. Intusschen
hebt elkander lief en leeft kristelijk dan zien wij
elkander weer. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

U mijne twee Zonen strijdende in den wereld
oorlog kon ik op aarde niet meer omhelzen. God
behoede U, bescherm U, en tot hiernamaals.
Ontvangt mijn laatsten zegen mijn laatste vaarwel.

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt