

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen
H. Matth. 24



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONIE GOSSEYE

echtgenoot van Mijnheer

VICTOR ROELAND

geboren te Opbrakel, den 5 November 1878 en
overleden te Nederbrakel den 11 November 1930
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
Lid van de 3de orde van den H. Franc. van Assisië

Liefdevolle echtgenoot en zorgvuldige moeder maakte zij het geluk uit harer familie en waakte zij nauwkeurig over den omgang van haar huis. Zij bracht hare kinderen op in de vrees des Heeren en plantte vroegtijdig in hun hart de liefde tot God en zijne kerk. Steeds ging zij hen voor op den weg van deugd en godsdienstigheid.

God had ze ons gegeven tot ons geluk ; Hij vraagt ze ons weder op het oogenblik dat zij ons zoo zeer noodig was. Met gebroken hart doch met christene gelatenheid zeggen wij ; o Heer uw wil geschiede op aarde als in den hemel.

Zij was eene deugdzame vrouw, wandelde in de vrees des Heeren en week af van het kwaad ; daarom werd zij bemind van God en de menschen en hare gedachten blijft in zegen.

Teergeliefde echtgenoot en kinderen, droogt uwe tranen af, Van uit den Hemel blijf ik u beminnen en bewaken, kinderen bemint uwen vader al de dagen uws levens. Gij allen bloedverwanten en vrienden weest mij indachtig in uwe gebeden. En gij mijne medezusters der 3de Orde beveelt mij aan de voorspraak van onzen H. Vader Franciscus.

Mijn Jezus barmhartigheid

300 dag, afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U 300 d. a.