

Waakt, want gij weet noch den dag, noch het  
uur. Math. 25.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# MARCEL-ALFONS GOSSEYE

ZOON VAN

Ludovicus en Maria-Josephina-Blondina Carlier

geboren te Nederbrakel, den 18 Januari 1913 en  
aldaar godvruchtig overleden den 9 Juni 1929.

*Voorzien van de H.H.Sacramenten der stervenden.*

---

Uwe geheimen O mijn God, zijn ondoordringbaar! Ik meende nog lang te mogen leven omdat ik jong en sterk was. Helaas de ruwe arbeid heeft mijne krachten ondermijnd en mij met een ongeesbare kwaal geslagen.

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld. Waarom is mijne pijn zoo langdurig geweest en wilde mijne ziekte niet genezen? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil; de naam des Heeren zij gezegend.

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zuster en Familieleden, ik dacht niet U zoo vroegtijdig te moeten verlaten en wou gaarne met U, lief en leed, werk en zorg blijven deelen, doch de Goddelijke Rechter roept mij tot Hem, ik ga naar een beter oord, naar den hemel waar ik bij God voor U allen ten besten zal spreken. — Hartelijk dank voor uwe verkleefde zorgen en tot weerziens in den schoonen Hemel.

Mijn Jezus, Bermhertigheid.

300 d. afl.

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert