

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.



Bid voor de ziel

van

Petrus - Antonius GOSSEYE

echtgenoot van

HORTENSE PRAET

geboren te Nederbrakel den 13 Maart 1872,
en er godvruchtig overleden den 10 Maart 1939.
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.
Oud-Voorzitter der Franschmangilde.

Lid van den Bond van het Heilig Hart, van het
genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en van
de broederschap van de Heilige Barbara.

—•••—
Gelukkig de menschen die het uur van hunnen dood
voelen naderen en er zich op voorbereiden in vereeni-
ging met hun gekruisten Zaligmaker, met de Moeder
van Smarten, met den Heiligen Jozef, patroon van
den goeden dood.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voor-
zichtig in zijnen handel, sterk verkleefd aan den gods-
dienst, gehoorzaam aan het opperhoofd der Kerk
vervulde op tijd zijn plichten jegens God, leerde God
vreezen, de zonde vluchten, God wel beminnen en
volgens zijn geloof te leven. (Canisius)

Hij heeft de waarheid mogen ondervinden van de
beloften van het Heilig Hart aan zijn trouwe vereer-
ders:

“Ik zal hun al de genaden geven die zij in hun-
nen staat noodig hebben.

Ik zal hen in hunne beproevingen troosten. Ik zal
hunne toevlucht wezen gedurende het leven en voor-
al in de ure des doods.”

Bemide Echtgenooten en Kinderen, hebt dank voor
uw genegenheid en goede zorgen; één zaak vraag
ik nog: Blijft mij voorts gedenken, vooral in het
H. Misoffer in de H. Communie en in uw dagelijksch
gebed.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (390 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt