

Uw wil, o Heer, geschiede op de aarde als in
den Hemel. Marth. VI.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RENÉ GOSSEYE

ech'genoot van Mevrouw

ELODIE ROMAN

geboren te Nederbrakel,
den 3 Maart 1892 en toevallig overleden te
Willaupuis den 9 November 1923.

Oud-Strijder uit den Grooten Oorlog 1914-1918.

Nogmaals wordt de waarheid van het Heilig Schriit bevestigd: "De Heer zal komen op het uur dat gij er minst aan denkt". Des morgens nog vol levenskracht & betrouwbolle hoop op de toekomst, had reeds voor zonnen ondergang de onverbiddelijke dood zijn levensdraad gebroken; en hij die vol levenslust vrouw en kind verliet, werd levenloos in hun midden wedergebracht.

Betrouw dus niet, noch op jeugdige jaren, noch op lichaamskrachten, maar wees steeds bereid om voor Gods rechters'oe te verschijnen

Zijn goede inborst en plichtbesef verwierven hem eenieders achting; ook elkeen betreurt zijn vroegtijdig afsterven, zijn gedachtenis zal in zegen blijven.

Bemide Echtgenoot, groot is uw verdriet om mijne scheiding, maar troost u, wij zullen malkander eens wederzien en uw hart zal zich verblijden; intusschen weest mij indachtig in uwe gebeden en draagt groote zorg voor ons duurbaar kind, dat het o. groeie in de vrees des Heeren en voor uw geluk.

Vaartwel, bemide Moeder, Broeders en Zusters, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel