

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.
100 dagen afluat.



Zalige Gedachtenis

van Juffrouw

JOANNA GRAU,

geboren te Audenaarde den 8 Oogst 1830,
en aldaar overleden den 10 November 1903,
voorzien van de HH. Sacramenten.

—
Komt, gezegende mijns Vaders, bezit het rijk
het welk u voorbereid is van het begin der we-
reld; want ik heb honger gehad, en gij hebt mij
gespijsd; Ik aanzie immers als aan mij gedaan
hetgeen gij aan de minsten der mijnen gedaan
hebt.
Matth. XXVV. 35, 40, 54.

Zij was uw kind, o Maria! toon dat Gij hare
moeder zijt.
E. Aug.

Wat U aangaat, Lieve Congreganisten! wat
zal ik u aanbevelen, nu dat ik de aarde verlaat?
Dat uwe gedachten, uwe genegenheden, uwe
begeerten alleen voor den Hemel, alleen voor
God wezen. Trapt edelmoedig onder de voeten
al de ijdelheden der wereld, al de bedriegelijke
beloften van den Satan.
H. Agnes off.

En indien gij mij bemind hebt, toont het door
uwe gebeden.

Mijnen Jesus bermhertigheid. 100 dagen afl.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afluat.

Bid de Akten van Geloof, Hoop, Liefde en
Berouw. Ieder maal 7 jaren en 7 maal 40 d. afl.

R. I. P.

Audenaarde, dr. Marie Vande Mergel.