

†
J. M. J. V.

God gaf., Hij nam.,
Zijn Naam zij gezegend!

Tot gedachtenis van de ziel van
ARTHUR GRENSON

Juvenist bij de Broeders van Liefde
in het Sint-Tarsiciusinstituut te Sint Michiels.

*Geboren te Nederbrakel, de 7 Juli 1938 en zeer stichtend
overleden te Brugge, de 10 Maart 1952.*

Uw stem, o Heer, heb ik vernomen :
" Ga in mijn wijngaard " sprak ze mij,
Ik ben, gehoorzaam, er gekomen,
Al is 't dat ik onwaardig zij.
En, nauwlijks daar nog bingetreden
Of, met de wil alleen tevreden,
Roept gij me weer bij uwe troon :
En geeft voor onverdiente loon,
Zoveel als aan die 't ploegen
En 't daaglijks strijden voor uw kerk
In d'hitte van de dag verdroegen,
Vergrijsd op 't heilig wijngaardwerk.

G. G.

Mijn goede Moeder en Vader, nu ik op mijn bestemming ben, begrijp ik best wat ik U voor mijn christelijke opvoeding verschuldigd ben... En dan mocht ik naar het klooster gaan, het vóórportaal van de Hemel. - Mijn zeven broers, neemt een deel van mijn dank op u : blijft de steun en troost van Vader en Moeder. Met mijn zuster in de Hemel wil ik voor u allen een beschermengel zijn.

En gij, mijn medejuvenisten, wij leefden zo gezellig samen in spel, in studie, in gebed. Uw stichtende voorbeelden brachten mij dichterbij O. L. Heer. Daarvoor bedank ik u van harte. 'k Wens u allen " zalige volharding " en " tot weerziens in de Hemel ".

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Heilige Jozef, help mij !

(Laatste woorden van de overledene.)