

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**ACHIEL GYSELINCK**

ZOON VAN

**LEO EN PAULINE NOTERMAN**

geboren te Opbrakel, den 16 Juni 1901 en er  
godvruchtig overleden den 6 November 1918.

*Versjerkt door de HH. Sacramenten.*

Daar hij van kindsbeen af altijd den Heer  
gevreesd had en zijne geboden onderhouden, was  
hij niet bedroefd, noch hij morde tegen God, omdat  
Hij hem verdrukt had. (Tob. li. 18.)

De dood is beter dan een bitter leven, en de  
eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning.  
(Eccli. XXX: 17.)

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, ik verlaat u  
doch weent niet over mij, ik sterf gerust en  
gelukkig en hoop dat de God der barmhartigheid  
mij zal ontvangen in zijnen hemel, en mij zal  
toelaten van u honderdmaal weer te geven, hetgeen  
gij voor mij op aarde hebt gelieven te doen.

(H. Rosa.)

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn heil.  
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Drukk. O. Surdiacourt.