

De dood der rechtvaardigen is het einde van den nacht en het begin van het waar leven, het einde der smarten en de ingang der zaligheid.

H. Antonius van Pad.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

# ANASTATIA GYSELINCK

WEDUWE VAN MIJNHEER

## JAN-BAPTIST VAN DE MERGEL

geboren te Oprakel, den 11 April 1854 en aldaar zeer godvruchtig overleden den 29 Juni 1928.

*Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden*

**Zij was lid der Confreriën van het H. Hart,  
van de Voortplanting des geloofs en van den  
Wekelijkschen Kruisweg.**

Zij was deugdzaam en beziel met een levendig geloof; zij beminde teederlijk God en zijne Kerk, en, tot het einde haars levens, onwankelbaar in hare godsdienstige gevoelens, is zij als vurige christene gestorven.

H. Vincentius.

Gelukkig zijn zij die in Maria hun betrouwen stellen; de deuren des hemels staan open voor degene die in haar hopen.

H. Bernardus.

Mijne duurzame Kinderen, dank voor de liefde die gij mij bewezen hebt! Ik heb reeds op deze aarde beloond geweest voor de zorgen waarmede ik u omringd heb. Blijft mij indachtig in uwe gebeden; mijn laatste en vurigste wensch is u allen weder te zien in den Hemel.

Zoet Hert van Jezus, maak dat wij u altijd meer en meer beminnen.

(300 dagen afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.