

De deur des hemels staat open voor degene die
op Maria hun betrouwen stellen. H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

CAMILLA GYSELINCK

Dochter van wijlen

Marin en Constance GYSELINCK

geboren te Oubraker,

den 16 Mei 1885 en aldaar zeer godvruchtig
overleden, den 28 April 1923.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden

Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw
en van den Wekelijkschen Kruisweg.



O hoe schoon is het geslacht der maagden ! Zij
zijn onbevlekt voor Gods troon en volgen het Lam
waar het gaat. Apocal.

Zij was een voorbeeld van kristelijk geduld
tijdens hare ziekte en onderworpen aan Gods wil,
zegde zij aanhoudend, dat niet mijn wil, o mijn
God, maar Uw wil geschiede. Oprecht kind van
Maria, was haar betrouwen zonder palen in deze
goede Moeder, en daarom stierf zij gerust, overtuigd
zijnde dat eene ware dienaar van Maria niet zal
verloren gaan. H. Bern,

Vertrouwt u, Beminde Moeder, Broeders en
Bloedverwanten, ik verlaat eene aarde van ellende
voor het rijk van vrede.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 gaudr. aft.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.