

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne schulden ontslagen worden. 2 Mach. 12. 46.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

# CECILIA GYSELINCK

Echtgenoot van Mijnheer

## DOMINIEK DUBOIS

gehoren te Vloesberge,  
den 4 Maart 1849 en godvruchtig overleden  
te Opbrakel, den 8 October 1922.

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

LID VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Met bitterheid mengelt God het geluk dezer wereld, om ons een ander te doen zoeken, welks zoetigheid niet bedriegelijk is. H. Aug.

Zalig is hij die beproeving onderstaat, na beproefd te zijn zal hij de kroon des levens ontvangen: want al wie met Christus lijdt zal met Christus zich verblinden. Jac. I 12.

Dat de Heer u zegene, gij allen die medelijden hebt gehad met mijne pijnlijkheden. Reg. II. 23.

Heer, treed met uwe dienares niet in oordeel, want niemand die leeft kan voor uw aanschijn zich verrechtvaardigen.

Vaartwel, duurzame Echtgenoot en mijne lieve Kinderen, ik verlaat eene aarde van ellenden, om het hemelsch Vaderland binnen te treden, daar hoop ik zullen wij malkander wederzien om nooit meer gescheiden te worden; weest ondertussen mijne ziel indachtig in uwe gebeden.

Zoete Herten van Jezus en Maria, wees mijnen toevlucht. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.