

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CONSTANCE GYSELINCK

weduwe van Mijnheer

MARIEN GYSELINCK

geboren te Opbrakel, den 4 Maart 1854 en aldaar
godvruchtig overleden den 2 Augustus 1926.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

**Lid van de Voortplanting des Geloofs en van den
Wekelijkschen Kruisweg.**

Zij vreesde God van hare kindsheid af, onderhield
zijne geboden en bedroefde zich niet in de beproe-
vingen; zij bleef onberoerlijk in de vrees des
Heeren en diende God al de dagen van haar leven.

Tob. 11, 13, 14.

Gelukkig de mensch die gedurig den dood voor
oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te
sterven, want hoe gerust sterft men niet als men
wel heeft geleefd.

(Thom. a Kemp).

't Is zeker dat gij sterven zult, maar onzeker is
het hoe?... wanneer?... en waar?... want de dood
vertoeft niet.

H. Aug. de Spirit

Bemide Kinderen, dient God, leeft in vrede; dat
de broederlijke liefde altijd onder u blijve heer-
schen, helpt mij door vurige gebeden bij den
Oppersten Rechter.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U immer meer
en meer beminne.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk O. Surdiacourt-Blommaert