

Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs en liefderijk is.

H. Basilus.



Zalige gedachtenis

VAN JUFVROUW

HORTENSIA GYSELINCK

Lid van den raad der Congregatie van O. L. Vrouw. — van het H. Hert van Jesus van den wekelijkschen Kruisweg enz.

geboren te Oubraket, den 27 April 1854 en aldaar godvruchtig overleden, den 3 Maart 1907.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De goedheid haars harten; de rechtschapenheid van haar gemoed en haar minzame omgang, hadden haar de genegenheid verworven van allen die haar kenden.

Eccl. VI. 5.

Hetgeen ons nu vooral troost en betrouwen geeft zijn de goede voorbeelden die zij ons gegeven heeft en haar vurig geloof. Nu is het ons zoet te herinneren, hoezeer haar leven godvruchtig en deugdzaam is geweest.

H. Aug.

Vaartwel, gij allen die mij dierbaar zijt. God roept mij,— Volgaarne ga ik tot Hem en ik beveel u aan zijne genade

H. Franc. van Assie.

Van mijne teedere jeugd heb ik mij aan u toegewijd, o Maria, als aan mijne Vorstin; gij zijt de have tot dewelke ik mijnen toevlucht heb genomen. O Maagd zonder vlek, ik ben u geheel toegedaan en voor altijd onder uwe bescherming.

H. Ep.

Jesus, Maria, Jozef, verlicht ons, helpt ons, redt ons.

300 dag. afl. Leo XIII.

R.

I.

P.

Druk-O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.