

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen. 100 dag, afl.
Het is een heilig gepeins, voor de overledene te
bidden. *Mach.*



Bid voor de ziel van

MIJNHEER

MAURITIUS GYSELINCK

echtgenoot van

Constantia Verstichelen

geboren te Oprakel den 20 Januari 1852 en
aldaar overleden den 8 Maart, 1908.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius.
Versterkt door de H. H. Sacramenten



Die den Heer vreest zal troost vinden op zijn
sterfbed en op den dag zijner dood zal hij geze-
gend worden. *Eccl. I. 1-13.*

Ik bid U, Heer gedenk toch hoe ik voor U ge-
wandeld heb in de waarheid en met een oprecht
hart. *Is. 3, 8, 3.*

Hij was godvruchtig eenvoudig en openhartig,
hij vreesde God en verwijderde zich van het kwaad.

Ontferm U mijner o God ontferm U mijner, want
mijne ziel vertrouwt op U, en onder de schaduw
uwer vleugelen neem ik mijn toevlucht *Ps. 56. 2.*

Vaartwel beminde Echtgenoot, Kinders, Bloed-
verwanten en Vrienden, ik verlaat U en ga met
betrouwen tot mijnen God. *H. Fr. V. Assi.*

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.
300 d. ail.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel