

De ziekte en het lijden zijn uw Kruis en het Kruis  
is de deur des Hemels.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## PRUDENCE GYSELINCK

Echtgeroote van Mijnheer

PETRUS ROMEYNS

geboren te Everbeke,

den 15 Maart 1861 en godvruchtig overleden  
te Nederbrakel, den 28 April 1923.

*Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.*

Lid van de 3<sup>de</sup> Orde van den H. Franciscus van  
Assisie en van de H. Barbara.

—•••—  
Liefdevolle echtgenoot en zorgvuldige moeder  
maakte zij het geluk uit harer Familie en waakte  
zij nauwkeurig over den omgang van haar huis. Zij  
bracht hare kinderen op in de vrees des Heeren en  
plante vroegtijdig in hun hart de liefde tot God en  
zijne Kerk. Steeds ging zij hen voor op den weg  
van deugd en godsdienstigheid.

Zij was haren toestand bewust en was overtuigd  
dat geene hulpmiddelen haar de gezondheid konden  
wedergeven; daarom bereidde zij zich zorgvuldig  
tot den groosten dag des oordeels.

Zij beminde God en God beminde haar; ook  
heeft Hij haar doen drinken den bitteren Kelk van  
lijden en beproeving. Hoe heeft zij met kristelijke  
onderwerping en verdueligheid alles gedragen...  
haar redding en troost zoekende en vindende bij  
Jezus en Maria.

Maria was mijne hoop binst mijn leven, mijn  
troost in de uur der dood.

Duurbaar Echtgenoot heb dank voor uwe zorgen  
en genegenheid troost u in den Heer, en gij mijne  
Kinderen eerbiedigt uwen Vader alle dagen van zijn  
leven, bewaart onder u den waren vrede en weest  
immer in uwe gebeden indachtig uwe moeder.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel,