

In U, Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

VICTOR GYSELINCK

Geboren te Opbrakel

Den 31 Juli 1866, en er godvruchtig overleden

den 9 Februari 1916.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en van den wekelijkschen Kruisweg.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij was een bevoorrecht kind, dat God door eigen lijden - zoo boetend voor klein misdrijf - pijnrecate weg liet banen naar eeuwigheid van zalig zijn en onbegrijpelijk genot.

Een godvreezende, wiens doen en laten deugd leerde en christen zijn.

Zij, die hem kenden zullen te vergeefs in hunne herrinnering eene ongerechtigheid terugzoeken die zijn' nagedachtenis bezoedelen zal; hij blijft hen, de vrome, wiens nederigheid schatten gaarde waarvoor medemenschen hem eerden en God reeds heeft beloond. — Daarom, zal men om zijn graf geen tranen van vertwijfeling weenen, maar met christene gelatenheid, treuren, om het tijdelijk ontberen van een goede doode.

Beste broeder, lieve oom, goede vriend, gij moogt, neen, niet dood zijn voor ons, wij willen en zullen nooit gelooven dat de "Dood", 'u overweldigde, uw naam en uw leven staan borg, en verzekeren ons van uw en zegepraal, dien menschen winnen moeten, Victor!

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, JOS. RADYS-GALLE, Drukker