

Laat de kleine kinderen tot mij komen.

(Luc. 16.)



Tot Zalig Aandenken

van

MARIETTE GYSELINCK

dochtertje van

Cyriel en van wijlen Louise POLS

geboren te Everbeke, St. Jozef,
den 31 Mei 1929 en aldaar in den Heer zacht-
jes ontslapen den 18 Februari 1935.

Vader! Broeders! waarom weenen
Daar uw kindje en zusje U verliet?
't Is naar d' hemelzalen henen
Waar het reeds Gods wondren ziet.

't Hoorde ginder uit den hoogen
Jezus wonder zoete stem,
't Is er haastig heengevlogen
't Vond en 't zag en 't minde Hem.

Treurt toch niet! want alle dagen
Zendt het U een grooten zoen,
En het zal U liefde dragen
Beter dan 't op aard zou doen.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.