

Laat de kleinen tot mij komen, want voor hen is het
Rijk der hemelen. Matth. XIX, 14.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN

ISIDOOR GYSSELS

ZOON VAN

René Gyssels en Theresia Leroy

geboren te Sint-Jans-Molenbeek den 8 Juli 1917,
en schielijk aan de liefde zijner
duurbare ouders en grootouders ontnomen
den 9 November 1922.

Wat is de mensch, dat wij hem loven?
Wat is hij in dit tranendal?
Een bloem, die opschiet in de hoven,
En morgen niet meer bloeien zal!

Er stond, sinds korten tijd, op aarde
Een zeldzaam bloempje, 't welk in kleur
De blanke lelie evenaarde,
En 't roosje overtrot in geur;

Maar om in 's werelds tuin te groeien
Naast doornen, was 't te teér, te schoon.
't Zou slechts in hooger kringen bloeien:
Een Engel droeg het voor Gods troon!

« Wij minden ons kindje zoo téér,
Waarom het ons nemen, o Heer? »
— « Ik minde het kindje nog meer
En daarom nam Ik het nu weer! »

*Engelenmis: Dinsdag 14 November, om 8 u.. in de
kerk van Itterbeek.*

Drukkerij Ringoet te Dilbeek.