

Wat is het leven van den mensch ? Een damp, die
een weinig tijds verschijnt en voorts verdwijnt.

Job. IV. 15.



BID VOOR DE ZIEL

van

ALFONS HAEGEMAN

zoon van

Seraphinus Haegeman en van Richarda Vroels

geboren te St-Maria-Lierde den 16 Juni 1899

en overleden in het Krijgshospitaal te Brussel

den 29 September 1921,

versterkt door de II. Sacramenten der stervenden.

Mijn leven is weggenomen, ik ben als de tent eens
herders, die reeds wordt opgerold om weggevoerd te
worden. Mijn leven is afgesneden als de draad door
den wever. God heeft mij bij het begin mijns levens
weggenomen, bij eenen morgen en eenen avond zal
Hij mij beperken. (Isa. XXXVII. 12.)

Mijne dagen zijn verdwenen als rook..., ik ben
neergeslagen als het gras onder de brandende zon.

Psalm. (C1, 4 en 12)

Waarom was zijne kwaal voor de kunst ongenees-
baar ? Waarom zijn de gebeden zijner bloedver-
wanten en vrienden onverhoord gebleven ? Omdat
Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen aanbidde-
lijken wil.

Vaartwel, beminde Ouders, Broeders en Zusters,
de dood heeft mij vroegtijdig van U gescheiden,
maar welhaast, hoop ik, zullen wij in den hemel
terug vereenigd worden om nooit meer gescheiden te
worden. Eene zaak vraag ik nog van U : dat Gij mij
gedachtig zoudet wezen in uwe gebeden.

Genadige Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadrag. afl.)

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde