



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Altons Haegeman

echtgenoot van Mevrouw

Constance Broekaert

geboren te Sinte Maria-Auderhove den 25 September 1888 en er godvruchtig in den Heer ontslapen den 3 December 1934. Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart, van Sint Hubertusgilde en van den Wekelijkschen Kruisweg.

Op U, Heer, heb ik mijne hoop gesteld; dat zij niet voor altijd verijdeld worde; verlos mij om uwe rechtvaardigheid. Neig uw oor tot mij, haast U om mij te verlossen. Wees mij als God een behoeder en toevluchtsoord, ter mijner verlossing.

(Ps. XXX, 1 en 2)

De Heer heeft mij aanhoord en medelijden met mij gehad; de Heer is mijn beschermer geworden. Mijn gejammer hebt gij in vreugdegejuich veranderd.

(Ps. XXIX, 1 en 12).

In uwe handen beveel ik mijnen geest, gij hebt mij verlost, Heer, God, van waarheid.

(Ps. XXX, 6)

Hij was een oppassend lid van den Bond van het H. Hart en heeft in de H.H. Sacramenten en de dagelijksche opdracht aan het H. Hart van Jezus de kracht geput om zijne langdurige ziekte met moed te doorstaan.

Teergeliefde echtgenote en kinderen, Beste moeder, broer, zusters en bloeverwanten heb dank voor uwe zorgen en genegenheid en vergeet mij niet in uwe gebeden, HH. Missen en Communien.

O Jezus, vol bermhertigheid geef mijne ziel de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.