

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mijnheer

**JOSEPH HAEGEMAN**

zoon van

**RENÉ en van IDA GHYS**

geboren te Nederbrakel den 2 Februari 1916  
en godvruchtig overleden te Geeraadsbergen den  
5 Augustus 1933.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een werkzame, zorgvuldige en ieverachtige jongeling. Als goede zoon was hij onderdanig, behulpzaam de steun en de vreugde van ouders en zusters, een voorbeeld van kristene deugd.

Nog in den bloei des levens, heeft God hem geroepen maar met volle onderwerping aan Zijn heiligen Wil heeft hij het offer van-zijn jong leven opgedragen, wel wetende dat, zoo wij hier op aarde alles aanvaardden uit liefde tot God, wij eens voor eeuwig gelukkig zullen zijn in den Hemel.

De onvoorziene dood van dezen jongeling herinnert ons er aan hoe kort en onzeker de weg is tusschen de wieg en het graf; hoe blind en onbetrouwbaar de menschelijke schikkingen zijn en hoe ondoordringbaar Gods raadsbesluiten voor den mensch.

Duurbare vader, moeder en zusters hartverscheurend is voorzeker het verlies welke gij komt te ondergaan. Hoe hard de slag oock weze hoe grievend de smart, wil toch niet morren, neemt de beproeving aan met volle onderwerping aan den Heer. Ik dacht niet u zoo vroegtijdig te moeten verlaten en wou gaarn met u lief en leed, werk en zorg blijven deelen, doch de goddelijke rechter roept mij tot Hem. Ik dank u voor de goede opvoeding voor uwe liefde en zorgen. Een laatste gunst vraag ik u, aan de bloedverwanten en vrienden: weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.