

De dood is goed die het leven niet vernietigt maar in een  
andere wereld verandert. H. Ambr.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mejuffer

**Julia HAEGEMAN**

dochter van

**Emiel en Leonie DE CLERCQ**

*Geboren te Erwetegem den 14 Januari 1904, en er god-  
vruchtig overleden den 4 April 1938.*

*Versterkt door de laatste Troostmiddelen der H. Kerk*

*Zij was lid der Congregatie der 3e Orde.*

♦♦♦♦ ♦♦♦♦

Wat moet het toch schoon en troostend zijn voor O. L. Heer te verschijnen met een zuivere en onschuldige ziel! De dood van de menschen die echt kristelijk leven is naar het woord van den H. Ambrosius, een goed: omdat hij het begin is van een innig en eeuwig leven met God die het opperste goed is. Wat is de mensch wijs, die zich weet te onthechten van de aardsche vergankelijkheid en zich in alles onderwerpt aan den H. Wil van God. De duurzame afgestorvene is ons daarin een schoon voorbeeld geweest, bij zooverre dat wij over haar met de H. Kerk mogen uitroepen "De zielen der rechtvaardigen zijn in de handen van God, en de geesel der dood zal hen niet meer treffen. In de oogen der dwazen schenen ze te sterven; doch ze rusten in vrede.."

Troost u daarom beminde Ouders, Broeders, Bloedverwanten en kennissen. Neemt een les aan mijn vroegtijdigen dood om u te overtuigen van de ijdelheid dezer wereld, en van de noodzakelijkheid te zorgen voor de ziel die eeuwig blijft bestaan. Als gij leeft als echt kristelijke menschen, in gebed en versterking, dan mag ik u zeggen: tot blij wederzien in den hemel: dat is toch de grootste troost!

Weest mij indachtig in uwe gebeden, helpt mij bijzonderlijk door de oneindige verdiensten van het H. Misoffer.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust 300 d afl.

.....  
*Uitgever Florent Rouckhout Erwetegem*