

Gedenk o mensch, dat de dood niet wacht ! de wet  
op deze aarde is te sterven. Eccl. 14

† BID VOOR DE ZIEL †  
van Mijnheer

**Karel-Frans HAEGEMAN**

zoon van

**Theophiel en Eugenie DE VLEESCHOUWER**

Geboren te Ste-Maria-Oudenhove. den 18 Sept. 1924  
en onvoorziens overleden te Brussel den 1 Dec. 1943



Hij werd ons letterlijk ontstolen, zô onvoorziens is hij van ons heengegaan. Welk een les dan voor ons allen; de mensch weet niets nopens het einde van zijn leven. In den bloei der jeugd werd hier weeral een zeer veelbelovend leven weggemaaid: « Ouden moeten, jongen kunnen sterven ! Trachten we dan ten minste toch altijd zô te leven dat we steeds bereid zijn om voor den Rechterstoel van den Heer te verschijnen: want niet den orvoorzienden dood, maar den onvoorbereiden dood moet men vreezen !

De dierbare overledene is gelukkig de raadgevingen en de plichten die onze H. Godsdienst ons oplegt wel in acht genomen te hebben, beseft te hebben dat de mensch zijn leven nuttig moet doorbrengen met zijn kristelijke plichten zonder menschelijk opzicht te kwijten.

Teerbeminde Ouders, geliefde Familieleden, in welk een zee van droefheid moet mijn afsterven U dompelen ! Doch zoekt uw troost bij O. L. Heer en bidt met mij : « Uw H. Wil geschiede op aarde als in den Hemel » Vaart dan wel en bid veel voor mij; tót weerziens te samen met mijn oudere broer Albert in den Hemel.

Zoet Hart van Maria. wees mijne zaligheid

(300 d. afl.)

---

Druk. — DE VOS. Zottegem. P. C. 2506