

Kostelijk is de dood der rechtvaardigen in de oogen des Heeren.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MATHILDE HAEGEMAN

weduwe van Mijnheer

PETRUS CARLIER

geboren te Michelbeke, den 20 October 1861 en
overleden te Nederbrakel, den 10 Februari 1922.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der sterfenden.

De overledene was eenvoudig, zacht van hert, godvreezend en week af van het kwaad, daarom ook was zij bemind van God en van de menschen.

Job. I. Eccl. XXI.

Tot u o Heer, heb ik mijn hart verheven, op u mijn God heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat niet toe dat ik in beschaming kome. Ps. 9.

Wat is de dood der rechtvaardigen? De rust, het einde van den arbeid, de belooning onzer beproeving, de prijs en de kroon van ons strijden.

Zij is in den Heer ontslapen met eene volkomene onderwerping aan den Goddelijken wil en met een kinderlijk betrouwen op Maria hare goede Moeder. Hare belooning zal groot wezen omdat God haar voor Hem weerdig heeft gevonden.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, mijn balingschap is ten einde. God heeft mij geroepen: troost u onze scheiding zal niet lang duren. Ik hoop vastelijk dat wij malkander zullen wederzien in den hemel. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus bremhertigheid. (100 d. ajl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. ajl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.