

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



**TER ZALIGER GEDACHTENIS**

VAN

**SOPHIE HAEGEMAN**

ECHTGENOOTE VAN

**CHARLES-LOUIS BUYDENS**

Geboren te Villiers-en-Desœure  
den 17 Januari 1863 en overleden te Oprakel.  
den 19 Januari 1915

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Waakt, want gij weet niet op welke uur de Heer  
zal komen. Mat. XXIV 42.

Zie hier ben ik o Heer. Gij hebt mij geroepen.  
I. Reg. III. 9.

O hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd  
heeft. Als men eene teedere godsvrucht heeft genad  
tot het Hert van Dengenen die eens onzen Rechter  
moet zijn H. Aug. H. Marg.

God heeft het tegenwoordig leven met ellenden  
vervuld, om ons de weerde van het toekomstige te  
leeren kennen.

Bemide Echtgenoot en Zoon, vaarwel ! Indien gij  
mij waarlijk bemind hebt bidt voor mij, ik zal u ook  
niet vergeten.

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne  
toevlucht. 300 dag. afl,

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
(7 jaren en 7 quadr. aflat.

**R. I. Ø.**

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.