

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer Hij hem rekening zal komen vragen (Matth 24,16)



## Bid voor de ziel

van

# VICTOR HAEGEMAN

echtgenoot van

## IRMA COPPENS

geboren te Nederbrakel, den 10 Februari 1896.  
en smartelijk overleden te Brugge den 28 Mei 1940.

---

De moderne oorlog met zijn vreeselijke gevolgen is wel de schrikkelijkste ramp die het menschdom treffen kan ... Er blijft geen familie, haast geen mensch meer over die er niet tot in het diepst van zijn ziel wordt door aangegrepen. Terwijl zoovele huisgezinnen innig geluk en stillen vrede genoten, worden ze nu eensklaps uiteengedreven, op de vlucht gejaagd...; de dood loert langs de baan..... en vernietigde meedoogenloos ook dit frissche leven in den bloei zijner jaren, diepe droefheid brengend in het hart van een teerbemide echtgenoot, van een ouden vader van een gelukkige familie.

Heer hard is deze slag, doch in kristene gelatenheid onderwerpen wij ons aan Uw Goddelijke en ondoorgrondelijke raadsbesluiten. Uw H. wil geschiede!

Duurbare echtgenoot en kinderen, geliefde vader en familie, troost u bij de gedachte dat het liiden een teeken is van Gods barmhartige liefde. Blijft voor mij bidden: hierboven vinden wij elkander eens terug voor altijd.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quad.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt