

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

Zalig de armen van geest, want het rijk der hemelen behoort hun toe. Matth. V 3.

WEEST IN UWE † GEBEDEN INDACHTIG
de ziel van zaliger de

Eerwaarde Moeder Marie-Gabriël,

in de wereld Juffer Mathilde HAELEWYCK,

geboren te Gent (St-Pieters-Aalst) den 25 Maart 1843,

trad in het klooster van den H. Vinc. à Paulo te
Deftinge den 29 Maart 1864,

ontving het heilig kleed den 29 Juni 1864,

sprak hare H. Geloften uit den 29 Juli 1865,

wierd Overste benoemd in 't Hospitaal te Deftinge
den 19 December 1896,

vierde haar Gulden Jubelfeest den 29 Juli 1915,

overleed godvruchtig te Deftinge den 16 Febr. 1922,
versterkt door de HH. Sakramenten.

« Caritas non quaerit quae sua sunt » zegt de apostel : De liefde zoekt geen eigen belang. Dit was het kenmerk van Moeder Gabriël. Het leven lachte haar toe in haar ouderlijk huis : zij verzaakte aan alle voordeelen om Christus te volgen. Zij was eene goede kloosterlinge. Begunstigd met eene schoone ziel was haar vurigste verlangen Jezus haren bruidegom te behagen. Onvermoeibaar en vol iever schonk zij vele jaren haar beste krachten aan de opvoeding der jeugd.

Als moeder van ouderlingen en wezen waren liefde en goedheid hare eigenschappen. Dag en nacht was zij de lijdenden ter hulp. In druk en lijden vond iedereen bij haar hulp en troost. Daarom zal haar aandenken bij allen in zegen blijven.

Vaartwel, mijn beminde Oversten en Medezusters, dank voor uwe liefde voor mij. Vaartwel, geliefde bloedverwanten, vrienden en kennissen, thans zijt gij bedroefd, doch ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden in eeuwige vreugde. En gij duurzame ouderlingen en weeze kinders, ik heb u bemind en gij bemindet mij, weest altijd deugdzaam... vlucht de bedorvene wereld en vergeet nooit den Heer wel te dienen : Bidt allen voor mij.

Rust in vrede, waardige dienares des Heeren, ontvang voor alle eeuwigheid de vergelding uwer deugden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne.

300 d. afl.