

De kroon van ons hoofd is gevallen, hij die ons geluk en vreugde uitmaakte, onze duurzame vader, is niet meer.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EDMOND HAELTERMAN

echtgenoot van Mevrouw

Julie Lauwereys

geboren te Aspelare, den 15 Maart 1873 en aldaar godvruchtig overleden den 27 October 1935. versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
Hij was lid van de Confrerie van den H. Rozenkrans

De wonde die Gij ons slaat is zoo diep, o Heer ! doch wij weten dat Gij onze Vader zijt, daarom zeggen wij gelaten mede : "Vader, uwe wil geschiede."
Math.

De duurzame overledene was een vurige christen, een man van groot geloof. Zijn rechtschapen gemoed, zijn minzaam en wroolijk karakter hadden hem de achting en de genegenheid gewonnen van allen die met hem in aangaking kwamen. Trouwe echtgenoot, voorbeeldige vader vond hij zijn zoetste vreugde in den huiselijken kring bij vrouw en kinderen. O zijne kinderen hij beminde ze toch zoo hartelijk zij waren het voorwerp zijner zorgen en bekommernissen.

Gelijk het goud door het vuur zoo is hij beproefd geweest door het lijden ; jaren lang heeft hij geleden ; droeve dagen bittere nachten heeft hij geteld gelaten heeft hij zijn kruis gedragen. Zij die hem naderden, waren gesticht door zijn geduld. Traagzaam zag hij de dood naderen, gerust en zacht ontsliep hij in den Heer

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen, kleinkinderen en familie : vaarwel. Gaarne had ik nog enkele jaren bij u gebleven, God heeft het anders beschikt. Hebt dank voor uwe genegenheid en liefdevolle zorgen. Gedenkt mijne lessen en voorbeelden. Eert uwe moeder al de dagen haars levens, blijft mijne ziel gedenken in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus wees mijn toelicht. 300 d. afl.

Druk. R. Luysterman-Haelterman, Ninove.