

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Elisa-Camilla HAELTERMAN

echtgenoot van Mijnheer

VALÈRE COPPENS

geboren te Ste. Maria-Audenhove

den 26 December 1892, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 26 September 1935, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Heer, Gij doet ons een bitteren kelk drinken!... Zij die ons het duurbaarste was hebt gij ons ontnomen. Daarom zijn onze herten van droefheid gebroken... Wij onderwerpen ons ootmoediglijk aan uwe ondoorgrondbare besluiten en meer dan ooit zeggen wij: "Uw Heilige-Wil geschiede."

Zij was waarlijk goed, gematigd en geregeld in hare levenswijze. Zij morde geenzins tegen God omdat Hij haar beproefde door eene pijnlijke ziekte, met verdueligheid heeft zij geleden, vol betrouwen op God is zij gestorven.

Wij moeten door vele smarten heen het rijk Gods ingaan... de dood is de weg tot het leven; zalig de mensch die God bereid zal vinden wanneer Hij rekening komt vragen.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen met een hart vol van droefheid ziet gij mij, als ontstolen, van u gescheiden. Gij betreurt het zoo spoedig verlies van al wat u duurbaar was maar hebt moed en betrouwen verbant uwe smart en stort een vurig gebed tot lafenis mijner ziele. Dat de vrede waarin ik getreden ben u troostte over mijne dood, bewandelt gestadig het pad der deugd, godsvrucht en eer, om, zoo gij het toppunt van het doel uws levensloop zult bereiken hebben, hierna gezamentlijk de kroon des Hemels te mogen dragen.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.