

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

Prudence HAELTERMAN

weduwe van

EMIEL SURDIACOURT

Geboren te Nederbrakel den 28 April 1868
en er godvruchtig overleden den 8 Juni 1940.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

De gedachtenis dezer vrouw zal in zegening blijven bij al degenen die haar gekend hebben. — Zij was zoo vriendelijk en minzaam jegens allen die haar naderden, dat zij alle harten veroverde. — Zij werd door iedereen zeer geacht omdat een groote vreeze Gods haar bezielde en niemand sprak van haar eenig kwaad.

Zij was een vrouw vol moed en vol geloof. De Heer heeft haar de beproevingen niet gespaard; zij heeft ze moedig doorworsteld en gelaten ondergaan. Haar dood die de trouwe weergalm was van haar leven, zal kostelijk zijn in de oogen van God. Zij ontsliep zachtjes in den Heer met een volmaakte onderwerping aan God en een sterk betrouwen op de goedheid van Jezus 'H. Hart.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, die ik zoo teederlijk beminde, vaartwel; de Heer roept mij, troost u en stelt uw betrouwen op God; bij Hem zullen wij elkander wederzien en ons voor altijd verblijden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quad.)